

Bij het 'binnenkomen'

Lied Alles is lucht: Lied van Prediker – Stef Bos

Ik heb de wereld gezien
In het licht van de liefde
En in de schaduw van de haat
Er zijn altijd twee kanten
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar
En alles beweegt zolang als het leeft
Zoals een rivier die stroomt naar de zee
Wij zijn een deel
Van een groter geheel
Wij vallen als bladeren
En de wind neemt ons mee
Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht
Groei naar het licht
En klim langs de stralen naar de hemel omhoog
Hou je niet vast aan dat wat voorbij is
En laat alles los wat spookt in je hoofd
Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd
Zoals de zon in de verte aan het eind van de dag

Maar alles verandert en
Beweegt in een cirkel
Keert terug naar de bron
En wordt wat het was
Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht

En alles is lucht
En alles is leegte
En alles is zinloos
En alles is leven
Alles heeft waarde
En alles is iets
Alles is alles
En alles is niets

Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht

Mededelingen

Welkom, stilte, licht ontsteken

Lied Aan het licht

VL 925

Inleiding

Als jaarthema voor onze Ekklesia voor dit jaar, dat nu anderhalve week oud is, hebben we gekozen voor 'Tijd van leven', de titel van een lied van Huub Oosterhuis. Eerder schreven Joke Visser en ik jullie over de keuze voor dit thema:

Wij zijn als Ekklesia Den Haag een geloofsgemeenschap. Het is een onthutsende tijd van leven, geeft ons geloof ons nog richting? Wat geloven wij nog? Waarin? Waar baseren onze hoop op? Is het die compassie? Is het onze zoektocht naar innerlijke vrede? Naar de vraag: waar heb ik/hebben wij invloed op en wat geeft

betekenis? In de viering van de vredesweek werd de vraag gesteld: Wat is naast al de zwaarte ook de vreugde. Vertellen we elkaar wel genoeg wat inspireert, waar we levensenergie uit putten?

Wij vonden naar aanleiding van het lied van Oosterhuis een aantal deelthema's, die een plaats hebben gekregen in het vieringenrooster.

In deze viering zullen we stilstaan bij het lied 'Tijd van leven' zelf.

Lied	Blijf niet staren	VL 855
Lezing	Prediker 3: 1-8	
Lied	Tijd van leven	VL 795

Korte overweging

'Tijd van leven' is een lied bij Prediker 3, 1-15. Het was in januari 2019 lied van de maand van 2 of 3 Bijeen. Op de website van 2 of 3 Bijeen neemt Gerard Swüste het lied onder de loep. Swüste is programmamaker bij de KRO en spreekt al jaren in de Amsterdamse Dominicus. Onderaan de pagina staat de uitnodiging om dit stuk met anderen te delen. Vandaar dat ik mij vrij voel voor deze overweging ook daar uit te putten.

Zojuist heeft Marijke de eerste acht verzen van Prediker 3 voorgelezen: 'Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel'. En dan volgt er een soort litanie: tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om te oogsten...' Prediker eindigt dit 'gedicht' met de conclusie: 'Alles wat God doet is goed op zijn tijd;...maar toch blijft Gods werk voor de mens vanaf het begin tot aan het einde ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het Swüste voor de mens nog het beste om vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God', aldus Swüste.

Toen jullie binnenkwamen in deze Zoomviering, hoorden en zagen jullie Stef Bos en Frank Boeijen met het 'Alles is lucht' dat een duidelijke verwijzing naar Prediker 3 heeft.

Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles
En alles is lucht

Ik heb een tijdje zitten kauwen op wat nu de boodschap is van het lied van Stef Bos. 'Alles is lucht' is mij in dit verband toch wel wat vaag. Misschien kunnen jullie mij helpen?

Prediker 3 heeft veel meer tekstschrijvers geïnspireerd tot het maken van een eigen versie van 'Voor alles wat gebeurt is een uur'. Aan het eind van deze viering laten we jullie Turn turn turn van Pete Seeger en gezongen door Judy Collins en hemzelf horen en zien. Hierin herkennen jullie nu vast de eerste verzen van Prediker 3.

To everything there is a season.
A time of love, a time of hate.
A time of war, a time of peace.
A time you may embrace.
A time to refrain from embracing.

Seeger volgt de tekst van Prediker tamelijk nauwgezet, maar hij verbindt er een andere conclusie dan Prediker aan. Hij eindigt, zoals Prediker met: 'a time of war, a time of peace', maar voegt daar zelf aan toe 'I swear it's not too late'. Pete Seeger nodigt uit tot ommekeer. Dat blijkt ook al uit de titel die hij de song meegeeft 'Turn, turn, turn'. Je zingt jezelf toe naar een nieuwe wereld, zonder oorlog. Het kan nog.

