

## Inleiding

In het kader van ons jaarthema, het gedicht 'Je bent zo mooi anders' van Hans Andreüs, besteden we regelmatig aandacht aan het andere in mensen. Vandaag zijn dat mensen met een beperking.

Het gaat, volgens de website van de rijksoverheid, om zo'n 2 miljoen mensen in Nederland. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Twee miljoen mensen in Nederland, dat is een op negen. Een van elke negen mensen heeft een beperking.

Hoe gaan mensen om met hun beperking, hoe gaan wij om met hen, en hoe ervaren zij dat?

Daarover gaat het in deze viering.

Einar en ik kennen niet zoveel mensen met een beperking, Anje des te meer. Anje heeft haar hele werkzame leven voornamelijk gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, ze heeft een neef met een verstandelijke beperking en zelf is ze beperkt in haar gehoor.

## Lezingen: Over schapen en herders en een steen

### Matt 18: 12-14

Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken?

Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren.

Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van geringe verloren gaat.

### Joh 10: 11-15

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.

Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.

### Ps 118: 22-23

De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden.

Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen.

## Je bent zo mooi anders dan ik

Hier zou een verhaal over leven met een beperking zijn gehouden door Anje. Omdat zij niet aanwezig was is dit *persoonlijke* verhaal achterwege gebleven.

## Marc de Hond

Een beperking, lichter of zwaarder, bepaalt altijd je leven. Maar hoe je die beperking je leven laat bepalen is heel verschillend. Marc de Hond, de oudste zoon van opiniepeiler Maurice de Hond, die op zijn 25e een dwarslaesie kreeg, sprak daarover in zijn theaterprogramma 'Scherven brengen geluk'. Later heeft hij van zijn verhaal een kinderboek gemaakt met als titel 'De fantastische scheve toren van Pisa'.

Luister naar het verhaal van Marc:

*In het begin schaamde ik me voor mijn handicap. Dat veranderde toen ik voor het eerst op vakantie ging naar Toscane. Ik zag daar voor het eerst de toren van Pisa. Ik had hem natuurlijk wel op een filmpje gezien en op TV, maar ik had hem nog nooit in het echt gezien. En nu was dat voor mij een eye-opener. Want bijna duizend jaar geleden zijn ze in de Italiaanse stad begonnen met de bouw van de toren van Pisa. Het moest een hoge, prestigieuze toren worden, de trots van de stad. Alle mensen van Pisa hadden geld bijgedragen aan de bouw. Ze zouden er ook lang over doen om de toren te maken. Zelfs zo lang dat de mensen die de fundering moesten leggen wisten, dat ze het nooit zouden meemaken dat hij ooit af zou komen. En ik heb ergens het vermoeden, dat het bij dat gegeven al een klein beetje is misgegaan. Want al snel begon de grond onder de toren te verzakken. Eerst was er nog twijfel: zoals bij een schilderij van 'he, hangt het niet een klein beetje scheef?' Maar al snel was duidelijk dat we te maken hadden met een flinke scheve toren. En de mensen van Pisa schaamden zich kapot voor hun gemarkeerde toren. Vanuit alle hoeken van Italië kwamen er ook mensen naar Pisa toe om de bevolking uit te lachen. En ik vraag me weleens af: Wat was nou het omslagpunt? Wat*

*was het moment dat de mensen van Pisa doorkregen dat de toren zó veel beter was. Want in heel Toscane waren er veel dorpjes en steden; de meesten zijn veel mooier dan Pisa. Maar Pisa was het enige dorpje met een toren die flink scheef stond, maar die niet omviel. Zo nu en dan gingen er stemmen op van mensen die de toren recht wilden laten zetten. Maar inmiddels was de bevolking van Pisa trots op hun scheve toren. En bij elke renovatie werd de scheefstand intact gelaten. En daarom is de toren van Pisa wereldberoemd geworden. Het werd het handelsmerk, niet alleen van Pisa maar zelfs van heel Italië. Scheefstaand is de toren veel bijzonderder, veel karakteristieker, en uiteindelijk ook veel beroemder dan hij ooit had kunnen worden wanneer hij gewoon had recht gestaan, zoals hij eigenlijk oorspronkelijk bedoeld was.*

*En ik... Ik ben ook anders geworden dan ik eigenlijk oorspronkelijk bedoeld was. Ik kwam een keer bij een reclameman, een marketingman en die zei tegen mij: 'Marc, jouw dwarslaesie, dat is je handicap maar het is ook je unique sellingpoint..' En daar had hij misschien wel gelijk in. Je kan tegenslag een plek geven, je kan het ook een mooie plek geven. Je kan je situatie accepteren, je kan hem ook omarmen. Je kan je wonden verbergen, maar je kan ze ook trots uitdragen. Want ze genezen beter in de zon. En je er zeker niet... voor schamen.*

Marc is dit jaar overleden aan blaaskanker, 42 jaar oud.

### **Herschep ons hart**

We gaan straks luisteren naar het lied 'Herschep ons hart' met daarin de regel 'Dat wij elkaar behoeden en doen leven'. Daarover gaat het ook in de schriftlezingen. Elkaar opzoeken als we verloren dreigen te gaan; elkaars mooie kanten zien, iemand niet meteen als een baksteen laten vallen als die zijn steentje niet lijkt te kunnen bijdragen. Dat steentje zou wel eens de hoeksteen van de samenleving kunnen zijn.

Elkaar behoeden en doen leven vraagt aandacht en inlevingsvermogen.

Om elkaar daarop te bevragen en elkaar daartoe aan te moedigen en te bemoedigen zijn we hier bij elkaar.

### **Zegen**

Zegene ons de eeuwige,  
die zijn schapen niet in de steek laat,  
hen niet als een baksteen laat vallen,  
die acht slaat op de geringen in de ogen van de mensen,  
die zijn geest in ons blaast  
die ons de ogen opent voor wie naast ons is,  
die ons op de weg zet naar de ander toe.  
Amen