

## Liedjes van verlangen en ontvangen

(Kinderviering - eerste advent)

Vorbereid door: Mirjam Rigterink, Cees de Gier



### Inleiding

Vanmorgen gaat het over verlangen en ontvangen. Wie weet wat dat is, verlangen? Inderdaad, verlangen is dat je iets heel graag wilt. Heb jij een verlanglijstje? Wat staat erop? En ontvangen, wat is dat? Inderdaad, ontvangen is dat je iets krijgt. Je ontvangt een cadeautje. Heb jij al iets in je schoen gekregen? Wat dan? En krijg je altijd wat je wilt? Nee, je kunt wel een verlanglijstje maken maar of je dat ook krijgt, weet je nooit. En weet je, soms krijg je wat je had gevraagd maar ziet het er anders uit dan je had gedacht. Daar horen we straks meer over. Vandaag begint in de kerk ook de advent. Weet iemand wat dat is? Advent zijn de weken voor kerst. In de adventstijd gaat het ook over verlangen en ontvangen. Daarom zingen we met elkaar liedjes van verlangen en ontvangen vandaag.

**Lezen:** uit Nico ter Linden "Het verhaal van de lach",  
over Abraham en Sara die horen dat ze op hoge leeftijd toch nog een kindje zullen krijgen.

### Sinterklaasverhaal

Er was eens een Piet en die heette: Pietje Pienter. Op eens avond vroeg Pietje Pienter aan Sinterklaas wat de Sint voor zijn verjaardag wilde hebben. En wist Sint dat? Eigenlijk niet. "Ik geef altijd cadeautjes weg, ik vraag geen cadeautjes." Maar eigenlijk wist Sint wel een cadeau. Alleen dat durfde hij niet goed te vragen. Zijn huis was al zo oud als hij zelf. Hij wilde eigenlijk wel een nieuw huis. Maar ja, dat kan je niet op een verlanglijstje voor je verjaardag zetten natuurlijk. Alleen, Pietje Pienter die wist wel wat Sint wilde. Soms, als je goed naar mensen kijkt en luistert, weet je wel wat ze willen, ook als ze het niet zeggen. En Pietje Pienter had een idee: hij heeft het hele huis van Sinterklaas behangen met pakpapier. En het zag er zo mooi en vrolijk uit, het leek weer zo goed als nieuw. En toen Sint zijn nieuwe huis zag, riep Pietje Pienter: "Zie je wel, alles kan!" Had Sint zijn wens zo

bedoeld? Misschien had hij iets anders in zijn hoofd toen hij dacht aan een nieuw huis. Maar dit kreeg hij. En eigenlijk was het beter dan hij had kunnen denken: want zijn eigen huis was eigenlijk precies zo groot als hij nodig had, en hij had zulke fijne burens... Eigenlijk was hij heel blij dat hij gewoon kon blijven wonen in zijn eigen huis – en nu het er ook weer mooi uit zag, werd hij elke ochtend vrolijk wakker.

In de bijbel staan heel veel verhalen over mensen die iets heel graag willen en die dan eigenlijk niet meer durven denken dat ze het nog zullen krijgen. Het verhaal van Abraham en Sara is ook zo'n verhaal: ze willen zo graag een kindje, en dat komt maar niet, en dan, wanneer ze denken echt te oud te zijn, dan gebeurt het toch nog. De bijbel wil ons met zulke verhalen moed inspreken. "Zie je wel, alles kan!", zegt de bijbel. "Nou, niet alles misschien, maar wel meer dan je denkt. Alleen gaat het soms wel anders dan je denkt. Of komt het later dan je dacht."

### **Opdracht aan de kinderen:**

Ik heb nog een vraag aan jullie. Het verhaal over Pietje Pienter vertelt ook nog dit: om het huis te kunnen behangen heeft Pietje Pienter al het inpakpapier opgemaakt. Nu is er geen pakpapier over voor de kadootjes voor de kinderen. De andere Pietsen snappen niet waar al het papier is gebleven en zijn helemaal in paniek: "Hoe moet dat nou zonder papier??", roepen ze. "Geen probleem", roept Pietje Pienter. "Inpakken kan toch ook anders?" Nou, dat gaan we vandaag ook proberen. Want Cees heeft ook cadeautjes gekocht. Maar geen inpakpapier. Dus kijk maar eens wat er in die vuilniszak zit. Kunnen jullie daar toch mooi cadeautjes van maken?

### **Korte overweging**

Na een aantal vieringen over heiligen dit jaar was het idee om deze zondag de heilige Sint Nicolaas centraal te stellen. Er zijn heel mooie legendes over Sint Nicolaas maar die gaan vooral over geven en delen. En daar hadden we al een keer een kinderviering over gemaakt dit jaar. Waarom geen viering over ontvangen? Cees en ik hebben tijdens de voorbereiding zitten praten over de kunst van het ontvangen. Over opmerken wat iemand je geeft, ook te midden van de drukte van alledag en ook wanneer wat je ontvangt anders is dan je had verwacht. Ik moest daarbij denken aan het liedje van eerder: het is al begonnen, merk je het niet? Soms moet je verwachtingen loslaten of bijstellen om te kunnen zien wat iemand je probeert te geven. En we kwamen ook te praten over verlangen. Want er wordt in december ook veel verlangd.. hele lijstjes vol. Bovendien is het de eerste zondag van advent, een periode waarin we worden uitgenodigd om stil te staan bij waar ons verlangen naar uitgaat. Om dat verlangen toe te laten en je erdoor te laten inspireren. En zo kwamen we te praten over de aankondiging van de geboorte van Jezus, Maria's Magnificat, over Elizabeth en Zacharias, en uiteindelijk over Sara en Abraham: een verhaal over zo'n diep verlangen naar een kind, over twee mensen die hun verlangen inmiddels zo diep hebben begraven dat ze eigenlijk niet meer kunnen geloven dat hun wens toch nog vervuld zal worden.

Er is een gedichtje van Bette Westera en een regel daaruit is: ik leer je liedjes van verlangen en aan je apenstaartje hangen. Met een knipoog naar dat gedichtje heb ik boven de liturgie van vandaag gezet: liedjes van ontvangen en verlangen. Want die liedjes hoop ik mijn kinderen hier in de Ekklesia zeker te leren. Liedjes over een verlangen naar een rechtvaardige wereld, naar brood voor iedereen, en

liedjes over hoe we elkaar hierin nodig hebben. Want sommige dingen kun je niet zelf organiseren of pakken – die kun je alleen maar ontvangen.

We gaan vanmorgen zoals altijd brood en wijn delen, een prachtig symbool voor het verlangen dat we delen, en ook een oefening in geven en ontvangen. Een paar jaar geleden vertelde iemand mij uit dat ze daarom het brood in de kring niet aannam, maar bewust met open hand afwachtte tot iemand het brood daarin legde. Sindsdien doe ik dat ook want ik kan ook wel wat oefening in wachten en ontvangen gebruiken. Cees vertelde tijdens de voorbereiding dat hij met het zingen van het onzevader in de kring 1 hand geeft met de handpalm naar boven, en 1 met de handpalm naar beneden, om ook bij het zingen van dat lied concreet uitdrukking te geven aan zowel geven als ontvangen. Ik vind het mooi om zulke dingen te delen want ze geven voor mij extra betekenis aan onze rituelen. Ik ontvang elke zondag hier zoveel van jullie allemaal. In wat er wordt voorbereid. Maar ook in de kring, in de voorbeden, en in de betrokkenheid die ik voel buiten de viering. Ik ben daar heel dankbaar voor.

Ik wens ons een mooie advent, waarin we veel durven verlangen, veel mogen geven en veel mogen ontvangen.