

In stilte gedenken

voorbereid door: Marijke Blaauw-van Dongen, Bert Dijkman

Welkom

Welkom in de Ekklesia Den Haag,
wie u ook bent en van waar u ook komt.
Welkom vandaag in deze viering, waar wij in stilte willen gedenken.
Waar wij ook de namen willen noemen van onze geliefde overledenen.
Welkom.

Lezing: Slotregels uit: "De dood van Ivan Iljitsj" van Lev Tolstoi

'En de pijn?' vroeg hij zich af Waar is die gebleven? Hé pijn, waar ben je?'
Hij voelde.

Daar zit hij. Nou vooruit, laat die pijn maar.

En de dood? Waar is die?

Hij zocht naar zijn oude vertrouwde doodsangst maar vond hem niet. Waar is hij? Wat dood? Er was geen spoortje angst meer, omdat de dood er niet meer was.

In plaats van de dood was er licht.

"Dat is het dus!" zei hij opeens hardop. "Wat een vreugde!"

Voor hem gebeurde dit allemaal in een ogenblik, maar de betekenis van dat ogenblik bleef. Voor de aanwezigen duurde zijn doodsstrijd nog twee uur. Er borrelde iets in zijn borst, er ging een siddering door zijn uitgemergelde lichaam. Daarna werd het borrelen en hijgen steeds minder.

"Het is voorbij!" zei iemand naast zijn oor.

Hij hoorde die woorden en herhaalde ze van binnen.

Ja, de dood is voorbij, zei hij bij zichzelf.

Die is nergens meer.

Hij zoog lucht naar binnen, stakte halverwege, rekte zich en stierf.'

Zegen in donkere dagen (uit :Stilstaan in de tijd van Marinus van den Berg)

Zegen ons
in donkere dagen
Zegen ons
in sombere dagen
als de luchten grijs zijn
als de zon verborgen blijft
als alles hetzelfde lijkt

Zegen ons dan
met het licht van nabije mensen.

Zegen ons dan
met het licht
van een hartelijk gebaar.

Zegen ons dan
met het licht
van een vriendelijke groet

Zo vragen wij op deze dag