

Gelezen: Frederick, van Leo Lionni

Gelezen: Lucas 10 (Martha en Maria)

[38] Op hun reis ging Jezus een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. [39] Zij had een zus die Maria heette. Die kwam aan de voeten van Jezus zitten en luisterde naar zijn woorden. [40] Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: 'Laat het U koud dat mijn zus mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.' [41] Jezus antwoordde haar: 'Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, [42] maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.'

Inleiding op gesprek

De eerste viering na de zomerstop: het leek ons een mooi moment om met elkaar van gedachten te wisselen over hollen en stilstaan om je richting te bepalen, over verplichtingen en 'vrije' ruimte om weer op te laden. Daarom het verhaal over Maria en Marta: over druk redderen versus stilstaan om te luisteren en, met de woorden van het lied, "handen vol licht" te ontvangen. Op basis van dit kleine verhaaltje lijken de Maria's onder ons het gelijk aan hun kant te krijgen: 'slechts één ding is nodig en Maria heeft het beste deel gekozen'. Het verhaal van Frederick vonden wij er een beetje op lijken. Ook daar allemaal hele drukke muisjes, tegenover eentje die juist stil gaat zitten – zonnestrallen verzamelen, kleuren en woorden. Slechts één ding is nodig? Zonder al die nootjes en graankorrels was het een lastige winter geworden. De handen vol licht moeten ook gewoon uit de mouwen. Misschien niet toevallig staat vlak voor het verhaal van Maria en Martha het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Over doen wat moet gedaan. Maar eerlijk is eerlijk, zonder de zonnestrallen hadden de muizen het ook niet volgehouden.

We willen jullie uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan over de balans tussen die twee dingen, aan de hand van drie vragen waarvan je er een of meer met elkaar kunt bespreken. Je vindt ze aan de achterkant van de liturgie.

- Verzamel jij "zonnestrallen voor de winter"? Kom je daar voldoende aan toe? Zo ja, hoe doe je dat?
 - Herken je jezelf vooral in Frederick of vooral in de andere muisjes? Vertel daar eens wat over.
 - Hoe ervaar je de vieringenpauze van de afgelopen periode?

-

Slottekst, naar het boek Frederick

*"De winter is zo lang en koud
en muizen zijn maar klein
Het valt niet mee, o nee o nee,
om vandaag de dag een muis te zijn.*

*Maar wij zijn met ons twintigen
in een holletje van steen;
dat maakt een heel verschil
want zo is geen van ons alleen."
neem, deel, eet en drink
en weet je gezegend.
Er is genoeg voor iedereen.*
