

voorbereid door: Mirjam Rigterink, Marijke Bessels, Karel Braun, Lennart van der Linde

## Inleiding

Tijdens deze viering staat het jaarthema centraal. Het thema is 'Wij zijn van de wereld'.

Jeroen van der Boom zingt tijdens zijn lied 'Een wereld' het volgende refrein: 'Er is een wereld en die hebben we te leen, er is maar één wereld, dus jij en ik zijn één'.

Uit deze tekst blijkt dus een oproep om gezamenlijk te zorgen dat onze wereld / onze aarde leefbaar blijft en goed voor de aarde te zorgen. We hebben voor deze viering gekeken hoe we vooral naar onze nabije omgeving kunnen kijken en dat met name de stad Den Haag. Hoe kunnen we gezamenlijk zorgen dat onze omgeving mooi en leefbaar blijft? Voor die vraag hebben we bedacht om eens een iemand van buitenaf uit te nodigen. Daarom is Lennart van der Linde voor deze viering hier. Hij werkt bij het Haags Milieucentrum en was ook onze gast tijdens ons jubileumsymposium. Hij gaat ons straks iets vertellen over de HK1000. Wie van jullie kent het begrip HK1000?

Dit staat voor Haagse Krach 1000. Op 31 oktober wordt namelijk een bijeenkomst georganiseerd waar duizend Haagse bewoners en ondernemers bij elkaar komen om hun dromen en ideeën te kunnen delen voor een mooier, schoner, leefbaarder en duurzamer Den Haag. En samen plannen te bedenken om deze dromen en ideeën waar te maken. Jullie horen straks van Lennart hier meer over.

## Haagse Krach 1000: mijn droom (samenvatting)

**Haagse Krach 1000:** Krachten bundelen voor een mooiere stad, met 999 andere Hagenaars & Hagenezen (om te beginnen), naar voorbeeld van andere steden.

**Onze droom:** "Een dag waarop 1000 Hagenaars en Hagenezen samenkomen. Om hun krachten te bundelen én om dromen en ideeën met elkaar te delen over hoe zij Den Haag nog mooier, schoner, leefbaarder en duurzamer kunnen maken." (via loting, dialoog, gelijkwaardigheid: bewoners, ondernemers, beleidsmakers, vrijdenkers/koplopers, dialoogbegeleiders, vrijwilligers...)

### Enkele dromen tot nu toe

- Een stad waar iedereen elkaar accepteert zoals hij of zij is
- Alle sociale huurwoningen vrolijk geleverd in mooie felle kleuren
- Een stad die alleen gebruik maakt van hernieuwbare energie
- Alle daken groen en alle straten geschikt om te skaten
- Een kleurrijke muur in het centrum waar iedereen op kan schilderen
- Meer bewustzijn voor de natuur en de manier waarop we samenleven
- "Energie ligt voor het oprapen: zon, bodem, zee en wind. Als je even verder kijkt dan zie je genoeg mogelijkheden. We moeten zuiniger omgaan met energie en minder afhankelijk worden van gas. Inwoners, bedrijven en overheid moeten gemobiliseerd worden en samenwerken voor het duurzamer en leefbaarder maken van Den Haag."
- "Onderwijs is zo sturend dat kinderen vaak geen kans krijgen om zichzelf te ontdekken. Er moet meer ruimte ontstaan waarin ze de kans krijgen om hun talenten en creativiteit te ontwikkelen, vrijdenken, omdenken en samenwerking met anderen te oefenen."

### Mijn droom (opgegroeid in protestants kerkdorp Werkendam)

Om alles te veranderen hebben we iedereen nodig (kernwapens, klimaatopwarming...)

Iedereen helpt mee om alles te veranderen (zeespiegelstijging, voedselschaarste, migratie...)

Om te veranderen wat nodig is voor een mooie en duurzame stad (rechtvaardige voetafdruk...)

In een mooie en duurzame wereld, op een mooie en duurzame aarde, met menselijke kracht

Onze mooie en duurzame aarde, ons mooie en duurzame huis. Ons enige huis. In de grote kosmos.

**Dromen van een grote transitie: waaraan iedereen meedoet, met Haagse kracht**

Een grote transitie is nodig. We stuiten op de grenzen van de draagkracht van de aarde. In ons eentje kunnen we die grote transitie niet realiseren. Systeemverandering nodig. Daarvoor hebben we elkaar, en uiteindelijk iedereen nodig. Hoe krijgen we dat voor elkaar? We nodigen iedereen uit om mee te dromen, mee te denken, mee te praten, mee te doen. Onze droom is dat iedereen die uitnodiging aanneemt. Via kleine stapjes tot grote sprongen.

**Tussen droom en nachtmerrie: van doemdenken tot doendenken, dicht bij huis**

Martin Luther King vs Naomi Klein: I have a dream vs I have a nightmare? In hetzelfde schuitje... Living a nightmare vs Living a dream? Nog nooit zo goed gehad vs risico op ramp groter dan ooit? This changes everything: to change everything, we need everyone! Om alles te veranderen...

**Dromen worden werkelijkheid:**

Yes we can! Slavernij afgeschaft. Obama president. Nederland veroverd op het water. Algemeen kiesrecht. Vrijheid van godsdienst. Gelijkheid. Broederschap.

Initiatieven: zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, nul-op-meter, snelladen. Het kan: doe mee!

Lennart van der Linde

-----