

Wonen in stilte

Welkom hier

In de Ekklesia Den Haag
Wie u ook bent,
Vanwaar u ook komt.
Welkom vandaag,
Hier in onze stilteviering

Inleiding

Stilteviering
Mogen wij hier vandaag tot rust komen, luisteren,
Stil worden.
Stilte....
In het Hebreeuws: d'mamah,
afgeleid van het werkwoord dmm,
dat betekent : zich stilhouden, stilstaan bij...
Een werkwoord;
Niet passief, maar actief..
Stilte:
Keuze , om te zwijgen,
Overgang van chaos, drukte,
naar iets nieuws .
Keerpunt, toekomst.
Stilstaan ook bij hen, die ons zijn ontvallen door de dood,
Die wonen in stilte.
Stilte
Luisteren naar innerlijke stilte,
Naar de ander
Loslaten....
Stilte, die ruimte schept.
Moge die stilte tot ons spreken.

Marijke Blaauw-van Dongen

Drie gedichten van Herman Kakebeeke († 2014)

uit zijn bundel Zuid-West (2011)

Luisteren

Het is als lopen
in een dichte mist
niets zien
maar luisteren
of misschien
van dichtbij of veraf
een woord klinkt dat
de richting kan bepalen
of wachten
op de wind totdat
door nevelvelden heen
iets zichtbaar wordt
van straks
van later

Stilte

Luister,
luister naar de stilte
die zich losmaakt
uit het alledaags rumoer,
stilte die ruimte schept
in onszelf
om ons heen,
die laat horen
de stilte van de ander,
de nooit uitgesproken woorden.
Laat ons wonen
in die stilte.

Toekomst

Aarzelen
voor de drempel
die het oude
van het nieuwe scheidt;
kunnen wij onbevangen
verder gaan
en voor het nieuwe
openstaan
ons richten
op wat voor ons ligt
nog ongewis
van wie ons
tegemoet zal komen?
