

Den Haag, zondag 12 maart 2023

Geachte Heer,

Voor ons, leden van de Ekklesia Den Haag, is het een vreemde ervaring, deze aanhef boven deze brief te zetten. Het voelt onnatuurlijk omdat wij uit het Verzameld Liedboek zingen en daar staat Huub Oosterhuis op als auteur van al deze liederen. En op die manier voelt het vertrouwd om een brief te beginnen met Beste Huub, al kennen wij je niet persoonlijk. En spreken we je aan met jij en niet met U.

Wij willen jou bedanken voor de geweldige schat aan inspirerende liederen, die jij hebt geschreven. Na het Verzameld Liedboek zijn ook nog de 150 Psalmen Vrij uitgegeven. En een zeer groot deel daarvan is daarna voorzien van melodie en begeleiding. Deze liederenschat verwoordt in een rijke taal menselijke ervaringen met wat wij twijfelend, aarzelend of met overtuiging God noemen, met de taal van de Bijbel en wat daar ooit of recent over is gedacht en doorgegeven.

De Ekklesia Den Haag is dit jaar 49 jaar oud. En al die jaren is er uit jouw liederen geput om elkaar te inspireren en samen te zingen. Dat is heel bijzonder. Dat er aldoor weer liederen waren om zingend woorden te geven aan ons verstand en gemoed. We hopen en verwachten dat jouw liederen nog heel lang in gebruik zullen blijven.

Wij willen jou bedanken voor je trouw aan dit levenswerk, voor de kracht en de geest, die het geeft en ons gaande houdt.